



Bijzondere verhalen van bijzondere mensen

‘ERVARINGSDESKUNDIGEN HEBBEN HUN EIGEN BOEK’

‘Ik zou graag mijn verhaal willen vertellen in een boek.’ Dat was de vraag van Angelica van Hout, een van de ervaringsdeskundigen van ORO. Ze stuurde de tekstschrijver van de OROkoop een mailtje met die vraag. En van het een kwam het ander. In april wordt het boek ‘Bijzondere verhalen van Bijzondere mensen’ gepresenteerd. Met het verhaal van Angelica, én van nog zes andere ervaringsdeskundigen van ORO.

Bij ORO werken op dit moment tien ervaringsdeskundigen en ervaringswerkers. Ze hebben hun krachten gebundeld in cliëntburo STERK. Ze helpen mee bij het maken en begeleiden van trainingen en cursussen voor cliënten, geven advies aan cliënten, workshops aan medewerkers en ze vertellen over hun ervaringen aan scholieren, studenten en docenten.

HEFTIGE VERHALEN

Ervaringsdeskundigheid houdt in dat deze cliënten zelf inmiddels het nodige hebben meegemaakt. De meeste van hen hebben een licht verstandelijke beperking. Daarom krijgen ze ook hulp van ORO. Mede door hun beperking hebben ze in

hun leven al van alles meegemaakt. Sommigen werden uit huis geplaatst omdat hun ouders niet goed voor hen konden zorgen, anderen hadden problemen met alcohol of drugs, weer een ander was extreem agressief, er spelen psychische problemen en verschillende ervaringsdeskundigen hebben moeite met bijvoorbeeld relaties en (zelf)vertrouwen. Omdat het vaak een combinatie van factoren is, zijn de levensverhalen af en toe behoorlijk heftig.

HET GAAT NIET VAN EEN LEIEN DAKJE

De ervaringsdeskundigen leren bij cliëntburo STERK om hun verhaal met anderen te delen. Zodat bijvoorbeeld

medewerkers van ORO, maar ook anderen, zien dat het leven soms niet van een leien dakje gaat. Dat mensen met een licht verstandelijke beperking het vaak bijzonder moeilijk hebben in de snelle en moderne samenleving. Dat ze lang niet altijd kunnen voldoen aan de verwachtingen van anderen en dat op het oog kleine problemen, veel ellende kunnen veroorzaken.

TROTS OP HET RESULTAAT

In het afgelopen half jaar had Arnold Otten, de schrijver van de OROkoop, verschillende gesprekken met de ervaringsdeskundigen die hun verhaal in het boek wilden delen. Die verhalen zijn nu gebundeld. Loraine Bodewes, de fotograaf van de OROkoop, maakte mooie portretten van de deelnemers. Arnold is trots op het resultaat. “De openheid en de eerlijkheid waarmee deze mensen praten over wat er in hun soms heftige leven allemaal is gebeurd, vind ik heel bijzonder. En ik moet ook zeggen dat ik soms met open mond zat te luisteren. Wat kan er in een mensenleven veel gebeuren, zeg. En wat is het ontzettend knap als je je daar

toch doorheen worstelt. Deze mensen leveren elke dag weer een topprestatie. Ik zie dit boek als een cadeautje voor hen. Ze stellen zich enorm kwetsbaar op door hun verhaal op deze manier te delen. Ze verdienen het boek én een klein feestje.”

Eind april wordt het eerste exemplaar van het boek officieel overhandigd aan Mirjam Kräwinkel, bestuurder van ORO.

Dat gebeurt in kleine kring.

Wil je in contact komen met één van deze ervaringsdeskundigen? Neem dan contact op met cliëntburo STERK via sterk@oro.nl.

